



Ik kies voor golven en voor wind,
want vrij is hij, die water mint.

Ik zag het water, eindeloos,
varend op kompas en roos.

Soms zag ik golven als huizen, hemelhoog,
met al wat op de grond bewoog.

Het schip nu levenloos gemeerd,
de kar staat stil, wordt niet gesmeerd.

Wat de toekomst brengen mogen,
mij geleidt des Heren hand.

Willem van Vuuren

Na een gelukkig en veelzijdig leven, waarin hij zijn beperkingen van de laatste periode blijmoedig droeg, is na een kort ziekbed overleden onze vader, schoonvader en opa

Willem van Vuuren

~ Wim ~

Weduwnaar van Janny van Vuuren - De Groot

in de leeftijd van bijna 95 jaar.

Wij zullen zijn steun en blijmoedigheid nooit vergeten.

Hans en Carla

Dick en Mieke

Roos

Maassluis, 15 oktober 2020

Correspondentieadres:

Hoeker 17

3144 GE Maassluis

De bijzetting in het familiegraf heeft in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis.